

Hey Sophie, kan je jezelf eens voorstellen?

Ik ben 22 jaar oud. Ik ben een rustig persoon die graag contact heeft met mensen, het liefst elke dag schildert en veel rommelmarktjes afschuimt.

Een creatieve dame dus! In 2016 nam je deel aan de 'Ollie Kong', een stadsspel om andere 'Hanniballers' beter te leren kennen. Jij kende toen nog niemand? Hoe heb je dit ervaren?

Dat klopt. Ik had me enkele weken voordien ingeschreven als begeleider en toen ik de uitnodiging kreeg voor het stadsspel was ik heel enthousiast om de 'Hannibalcrew' te leren kennen. Ik werd die dag ook meteen met open armen ontvangen en dat vond ik heerlijk.

Je probeerde al verschillende vakantieformules. Hoe weeg je af welke vakantie je wil doen? Wat zijn doorslaggevende elementen?

Ik probeer inderdaad elk jaar voor een andere vakantie te kiezen. Ik vind afwisseling en nieuwe dingen proberen heel belangrijk in het leven. Zo leer ik altijd iets nieuws bij, leer ik nieuwe mensen kennen en vorm ik zelf ook een beeld van de doelgroep die me het meeste ligt. Van elke vakantie steek ik dingen op die ik dan weer in andere vakanties kan gebruiken. Hannibal heeft zo'n uitgebreid en leuk aanbod dat ik met elke vakantie wel eens een keertje zou willen meegaan.



Welk moment zal je nooit vergeten bij Hannibal? Waarom juist?

Ik herinner me vooral die kleine momentjes, daar zijn er ontzettend veel van en die zitten boordevol liefde! Een kind dat zich dicht tegen je aanschuift tijdens het voorlezen van een verhaaltje, de verwondering tijdens een circus, genietende hoofdjes tijdens een van de belevingstheaters, toen we onze eigen reclamespotjes maakten voor 'jam', schaterlachjes, ...

Wat drijft jou in alles wat je doet voor Hannibal?

Ik vind het gewoon erg fijn om deel uit te maken van Hannibal en daarmee de vakantiegangsters (en mezelf) een onvergetelijke vakantie te kunnen bezorgen. De kleine groepjes laten het toe om een goede en persoonlijke band met iedereen te hebben, ook met de andere begeleiders. Daar haal ik heel veel voldoening uit. De sfeer zit altijd goed.

Hoe zouden jouw medebegeleiders jou in drie woorden beschrijven?

Nieuwsgierig, creatief, flexibel.

Wat wil je nog allemaal gedaan hebben als vrijwilliger voor je 30 wordt?

Zoals ik eerder al aangaf vind ik het aanbod van Hannibal super en zou ik het liefst elk kamp wel eens een keertje meedoen. Ook de hoofdanimatortraining staat nog op mijn to-do lijstje. In de toekomst zou ik me doorheen het jaar meer willen inzetten en 1-op-1 mensen (met een beperking) creatief ondersteunen.

Deze week staat in het teken van de vrijwilliger. Wat maakt vrijwilligerswerk zo waardevol voor jou?

Blijkbaar leef je er langer van las ik onlangs in de gazet ;) Het gevoel dat je iets zinvol doet.. iets kan betekenen voor anderen, dat is onvervangbaar en niet in geld uit te drukken. Het is gewoon erg fijn om eens iets voor een ander te kunnen doen en je jezelf er ook nog eens gelukkig mee te maken...of er dus langer door te leven ;) Ik leer zo het kleine meer te appreciëren en liefde in alle hoekjes te vinden.

Bedankt Sophie voor jouw inzet de afgelopen zomers!

We hopen dat er nog vele Hannibaljaren volgen met jou erbij!