

Vorig jaar ging je voor de eerste keer mee als kok op de vakantie 'Toeren in Brugge'. Welk moment zal je bijblijven van de afgelopen Hannibalvakantie?

De eerste avond was het spannend om iets klaar te maken voor de begeleiders. Je wil dan zeker voldoen aan de verwachtingen. Ik vond het ook heel spannend wanneer de deelnemers toekwamen en het was verrassend hoe nieuwsgierig ze waren naar 'de koks'. Het blijft me ook bij dat de deelnemers aan de keukendeur kwamen staan om te vragen of het eten al klaar was, wat het zou zijn,... Die blikken vol verwachting waren zo mooi. En toen het eens een dagje fout ging en we moesten improviseren heeft het iedereen ook gemaakt. Niemand zeurde en liet het zich gewoon smaken.



Als alles mogelijk was, wat zou je dan doen op jouw droomvakantie met Hannibal?

Ik zou dan graag één grote feestmaaltijd willen bereiden! Met gekende, eenvoudige gerechten zoals fish sticks met puree en broccolisoepp,... alles wat ze graag eten! Met alles erop en eraan: rijkelijk gedekte tafels met mooie decoratie. Een setting zoals in een sprookje in een mooi kasteel met mensen die opdienen in knappe kostuums. Ieder mag zich dan voor één dag prins of prinses voelen!

Als je de deelnemers en hun begeleiders ziet spelen, wat mis je het meest uit jouw jeugd?

Het spontane! Het valt me op dat ik steeds meer denk "Zou ik dat wel doen?", "Is dat wel ok?","... Ik maak me meer zorgen om iets te doen wat niet gewoon is. Jongeren zullen dit zeker ook ervaren maar ik denk dat zij zich nog niet zo snel laten tegenhouden door die gevoelens, de durf is er meer en dat is op vele momenten maar best ook.

Heb je ervaring met andere jeugdverenigingen? Waarin onderscheidt Hannibal zich?

Ik ging trouw mee als vakantieganger met 'Zonnebloem'. Zonnebloem was een vzw die vakanties en weekends organiseerde voor jongeren met en zonder beperking. Veel kleinschaliger dan Hannibal. We waren ongeveer met een vijftigtal jongeren. De begeleiders waren ook studenten of startende werkers die zich inzetten om jongeren een mooie vakantie te bezorgen. Ik heb daar heel veel mooie herinneringen aan overgehouden en het heeft heel veel betekend voor wat ik nu allemaal doe. Wat Hannibal volgens mij onderscheidt van de vele anderen is het engagement dat ieder aangaat om kinderen en jongeren een fijne vakantie te bezorgen. Het is ook niet 'zomaar een engagement'. Het vraagt moed, durf, initiatief, creativiteit, doorzettingsvermogen, betrokkenheid, leerbereidheid én vooral zin om je met de hele groep te amuseren.

Wat heeft jouw man (Peter) en jou overtuigd om dit jaar opnieuw in te schrijven?

De voldoening die we ervan hebben! Het plezier en de dankbaarheid die we mogen ervaren. Het contact met de deelnemers en de begeleiders. Ook voor ons als koppel betekent het veel. We werken die week heel intensief samen en we zijn volledig op elkaar aangewezen. Het is dus zeker ook goed voor onze relatie :-). We zijn er graag bij en we zouden het iedereen aanraden! Succes en vooral veel plezier aan alle 'Hanniballers' voor de komende vakanties!

